

Hindringer i samarbejdet med Kenya

Regeringens Afrikapolitik har to niveauer. Officielt er der ingen grænser for, hvor meget Afrikas udvikling skal understøttes, men overfor samarbejdet mellem menige afrikanere og danskere er der samtidig ingen grænser for, hvor mange forhindringer, der bliver lagt i vejen.

Vestkenyas Venner (VKV) har samarbejdet med Kanyakoo Self Help Initiative (KSHI) siden 2007 og haft besøg af kenyanere stort set hver andet år siden da. Besøgene fra Kenya har været et omdrejningspunkt for at udbrede viden og indblik i kenyanernes kultur og levedeforholdene i det vestlige Kenya, og de har været centrale for VKV's arbejde med at indsamle penge til de forskellige projekter, som vi har samarbejdet med KSHI om: fx en sundhedsklinik, overrisling ifm. landbrug, indsamling af økonomiske midler som bidrag til at betale fattige familiers børns skolegang og sidst (men ikke mindst) opførelsen af en skole inspireret af skandinavisk pædagogik i landsbyen Asembo. Skolen hedder Asembo Riverside Model School, og modellen er den nordisk grunduddannelse.

Ved tidligere besøg af repræsentanter fra KSHI i Danmark har vi fra VKV's side garanteret økonomisk for udgifter i forbindelse med besøget og for, at de besøgende afrikanere rejste hjem igen. I 2024 er det ikke længere nok, og kenyanere er mødt med et krav om at kunne bevise, at de på deres private bankkonto har et beløb svarende til 350 kr. per døgn, de ønsker at være i Danmark. Da vi i VKV har arrangeret en række besøg på danske skoler og offentlige foredrag i ca. 14 dage og denne gang i samarbejde med Vedvarende Energi Sønderjylland afholder et kursus i teori og vedligeholdelsespraksis for vedvarende energiudstyr, vil opholdet for kenyanerne denne gang blive på ca. 30 dage. Det vil sige at hver af kenyanerne skal fremvise en bankkonto med ca. 10.000 kr.!

To af de besøgende kenyanere er grundskolelærere og tjener, hvad der svarer til ca. 1000 kr. per måned, og de 10.000 kr. udgør således det meste af en årsløn. Det beløb har de selvfølgelig ikke stående på deres konto, og man kan spørge sig selv om, hvor almindeligt det er for en dansker at have en årsløn stående på sin konto?

Hvilke bevæggrunde ambassaden ser for et så voldsomt krav, har jeg ikke kunne få oplyst udover, at sådan er reglerne. Og jeg må spørge om ambassadens ansatte overhovedet har nogen som helst interesse i at forstå, hvordan helt almindelige kenyanerne lever?

Lige nu ved vi faktisk ikke om besøgene fra Kenya til danske skoler og diverse andre arrangementer nu må stoppe efter en årrække. Det er meget trist...

Kenyanere har som nævnt ca. hvert andet år været i Danmark for at fortælle om og via dans og sang at indvie danske børn og voksne i levedeforhold og kultur i Kenya, og de har hver gang kunnet tage indtryk fra danske skoler og fra diskussioner på offentlige møder med hjem som et bidrag til deres overvejelser om, hvordan de vil udforme deres skolegang på lokalt niveau.

Lige nu kan man læse om i dagspressen, hvordan SVM-regeringen er på vej med et nyt stort udspil om vigtigheden af et økonomisk og politisk samarbejde – i øjenhøjde - med afrikanske lande. Det bliver suppleret af billeder og informationer om, at den danske ambassade i Nairobi rejser rundt i Kenya for at indvie nye projekter, mm. I VKV må vi indrømme, at det giver en lidt dårlig smag i

mundtalt at se den dækning i dagspressen, samtidig med, at den samme ambassade gør alt, hvad den kan for at forhindre og stoppe det samarbejde, der i årevis har været mellem VKV og KSHI.

Hernede på jorden i en lille NGO, som rent faktisk knokler på frivillig basis for, at SVM-regeringens målsætninger for vores relationer med de afrikanske lande skal lykkes, opleves virkeligheden noget anderledes end vi hører i de flotte båltaler. I virkelighedens verden opsættes den ene forhindring for gode relationer og godt arbejde i øjenhøjde efter den anden. Det er helt ufatteligt.

Kære regering, hvad er meningen?

Mvh

Steen Seierup

Formand for Vestkenyas Venner